

Anne Marie,

Woensdag heb jij een gesprek gehad met Paul en Gonnie. Na afloop van dat gesprek hebben wij met z'n 3-en nog lang gesproken. Dit was voor mij een confronterend gesprek.

Voor het eerst realiseerde ik me dat er 2 totaal verschillende perspectieven zijn op dezelfde situatie uit het verleden. Ik heb 35 jaar niet meer met je gesproken en ben verder gaan denken vanuit de waarheid die ik destijds dacht te zien. Ik zag iemand waarvan ik dacht dat ze blij en gelukkig was. Ik begreep uit de verhalen van Paul en Gonnie en zeker door de tranen waar Gonnie over vertelde, dat er een kant is die ik niet gezien en ook later niet bedacht heb. Noem het naïef,..... noem het dom....

Ik hoorde hoe de situatie jouw leven en dat van je kinderen beïnvloed heeft en misschien nog steeds beïnvloed. Het raakt me erg.

Dat wil ik je bij deze laten weten....

Mieke