

Oelhoevel in een redelijk resumé

absint te zijn droeg ik af en toe toch  
bijna te verdunken. De reeks van  
mogelijkheden om iets te doen wet je  
op een of andere manier vermaakt  
maar soms zelfs de keuse moeilijk.

Geen haast, niet allerlei dingen die liggen  
te wachten, geen vaste bodes of boeken die  
je nog moet lezen, geen kleurjes die al  
zolang gedraag hadden moeten zijn, alleen  
een gevende zee (van tijd) waarop je  
waarin je kunt recreeren, bergen (moe-  
lijkheden) waartegen je kan en je  
kunt klimmen. De keuze is soms moeilijk  
en het lijkt soms absurd dat zulke heetlijke  
dingen een versadigingspunt kunnen hebben.  
Tots voor je thuis enorm naar uit ziet kom  
je zomaan een dag niet doen omdat er zoveel  
anders mogelijk is.

En toch betrapt je jezelf er op dat er ook  
momenten zijn dat je je niet zo fijn voelt.

De aanvang met de enige kuddeleden  
brengt af en toe een steeds weer zijn pro-



blemen mee. Iets als je ze mag uitzoeken blijft het problematisch al die individuen op elkaar af te stemmen. Directe (nog) ongecoördineerde gevoelens en daarmee voert vloeiende gedragingen en indirecte betrokkenheid bij het gebeuren van anderen presteren hetzelfd dat je je soms triest voelt. Je doet steeds je best maar kies je desondanks niet teveel voor jezelf? Waarom voel je je zo? Is het tenslotte dat je je zo voelt en zo handelt licht de oorzaak ergens anders? Vragen voor meself en in ruggespraak met anderen. Mijn omgang en behoeftenheid bij Anne Marie is erg groot en blijft veel tijd en aandacht. Naast enorm veel prettigs levert dit ook zijn coördinatie probleempjes op, maar vooral nog wordt e.e.s. op een goede wijze opgelost. De manier waarop zij allerlei dingen aanpakt is even erg groot als de verbazing dat het voor haar (zo veel) moeite waard is om met mij om te gaan.

Meer gelukkig is de mens eigenwijs en blijft hij steeds weer proberen om dat wat onmogelijk lijkt te realiseren



De komende (3?) dagen gaan AnneMarie en ik al alleen op uit. Wat dat gaat opleveren aan positiefs (en negatiefs) krijgen jullie nog wel te horen.

Het lijkt me dat jullie hier onder deze omstandigheden voornamelijk prettig zouden voelen. Reden waarom ik het betrrew dat jullie niet hier zijn om dit alles optimaal te proberen te benutten. Enerzijds zou ik dat leuk vinden om dat t/mee te maken en anderzijds gun ik jullie dat ( $\rightarrow$  geen schuldgevoelens...) Maar ook de Hollandse omstandigheden zijn alleszins de moeite waard om optimaal uitgebuit te worden. Dus je best, zorg dat niemand zichzelf te veel kan weggeferen (dat loopt geldt voor beide partijen) en geniet optimaal van de situatie.  
Waar bemoeit hij zich mee, maar ja ik heb vanuit dit ~~deel~~ kooroord makkelijk ~~te~~ weten, en zo.

Frank

